

## **Meivakantie op de Boris**

**De ouders van Joep en Lotte hebben een vrachtschip, de Boris. De Boris is 60 meter lang, bijna 7 meter breed en weegt 700.000 kilo. Joep en Lotte moeten natuurlijk wel gewoon naar school. Ze gaan naar een speciale schippersschool. Doordeweeks slapen ze dan niet op het schip, maar in een internaat of bij een pleeggezin. Joep en Lotte worden in het weekend door hun ouders opgehaald. Dan varen ze weer een stukje mee. Lotte houdt een weblog bij.**

Donderdag 6 mei

Morgen hebben we meivakantie. Dan mogen we een hele week mee op de Boris. Mama belde. Ze zijn nu nog in Rotterdam. Ze hebben een lading zand die naar Duisburg moet, in het Ruhrgebied. Morgen zijn ze in Nijmegen.

Vrijdag 7 mei

Papa en mama halen ons van school. Hoera! We hebben een week vrij. We laden olie en drinkwater voor de reis. Dan varen we verder. We overnachten in Wesel in Duitsland.

Zaterdag 8 mei

Om 10.00 uur zijn we in Duisburg. Tot 17.00 uur zijn we bezig met uitladen. We varen 10 kilometer stroomaf om te overnachten. Dat gaat lekker snel.

Zondag 9 mei

Vandaag varen we niet. 's Morgens spelen we met andere schipperskinderen en 's middags gaan we zwemmen.

Maandag 10 mei

Al heel vroeg krijgen we een lading ijzer die naar Maastricht moet. Om 12.00 uur zijn we in Nijmegen. Ik help mama met de boodschappen. Later gaan we met z'n allen bij oma langs.

Dinsdag 11 mei

Via de sluis bij Nijmegen varen we de Maas op. 's Avonds om 22.30 uur komen we pas aan in Maastricht. Omdat het vakantie is, mogen we laat naar bed.

Woensdag 12 mei

Papa en mama zijn de hele dag bezig met het uitladen van het ijzer. Om 16.00 varen we naar Stein, 11 kilometer ten noorden van Maastricht. Joep en ik helpen de ruimen schoonmaken.

Donderdag 13 mei

We laden het schip vol graan en vertrekken richting Amsterdam. De vakantie is bijna afgelopen. Het is mooi weer en we zwaaien naar alle andere schepen.

Vrijdag 14 mei

Bij Tiel gaan we via de sluis het Amsterdam-Rijnkanaal op. Aan het eind van de middag komen we aan in Amsterdam.

Zaterdag 15 mei

Pas maandag krijgen we een nieuwe lading. Daarom blijven we in Amsterdam. 's Middags gaan we kleren kopen.

Zondag 16 mei

Papa en mama brengen ons met de auto naar Nijmegen. Volgend weekend komen ze ons weer ophalen. Morgen begint de school weer. Wel leuk om iedereen weer te zien.